

[Klicka här för att läsa brevet på webben](#)

Ekerö 8 november 2018

Hej, Namaste och Thashi Delek

Italo är nu i Kathmandu och har återupptagit sina studier i nepali, som han började i våras. Han delger oss några intryck från sin vistelse i staden. Vidare kommenterar jag några projekt vi har och har haft vid sidan av skolhemmet. Nyheter från skolhemmet kommer i nästa nyhetsbrev i december.

Boudhanath i oktober

Hinduernas största festival, Dashain, börjar i år den nionde oktober och håller på fram till fullmånen den 24 oktober. Den första dagen ställer man i sitt hem iordning ett speciellt altare. Under Dashain följer man många hinduiska traditionella ritualer. Varje dag har sin religiösa mening. En dag placerar man t.ex. blommor och löv från nio olika plantor i en speciell kruka. Under Mahi-Asthani dagen offrar man en get eller en anka, men det finns naturligtvis ett - icke våldsalternativ. Ankägg eller pumpa går lika bra.

Under Dashain slaktas enbart här i Kathmandu över femtio tusen getter under några dagar.



En extra viktig dag är Thikadagen. I år infaller den på fredagen den nittonde oktober. Det är en dag då tusentals besöker olika tempel. Nepals president besökte t.ex. ett av templen på Pashupatinat, en stor hinduisk helgedom (*se bilden till vänster*) här i Kathmandu. Några dagar efter Thika besöker man gärna familjemedlemmar och får en Thika (ett ofta rött märke gjort av ris) i sin panna.

Många ger även presenter till familjemedlemmar. Just att vara med sin familj och möta de äldre i familjen är väldigt viktigt.

Precis som för oss i Sverige, då julen innebär stora mängder av människor som åker "hem" så är Dashain den största reseperioden under året här i Nepal. Fler än två miljoner!!! lämnar Kathmandudalen för att ta sig med buss, bil, motorcykel, lastbil till sina hembyar. Med tanke på den enorma trafiken på Nepals ofta urusla vägar så är det inte konstigt att det under Dashain sker många svåra olyckor och hundratals människor mister livet.

Dashain är också en viktig period för alla affärer. Jag var nere i centrala Kathmandu under de första dagarna av Dashain. Rea skyltar överallt och extra trångt på gatorna. Ja, ingen jämförelse i övrigt, men det liknade en typisk dag under mellandagsrean.

Andra nyheter som är av extra intresserade för oss med Humlaanknytning hittar jag i en artikel i Kathmandu Post. I Hilsa nära den tibetanska gränsen, har man nu öppnat en immigrations central. KMCH:s skolhem ligger tre dagars vandring från Hilsa och lika långt från Humlas huvudort Simikot. Myndigheterna tänker sig tydligen att turismen, bl.a. från Kina ska fortsätta att öka. Inte minst kan det nog bli så när vägbygget från just Tibetgränsen och Hilsa når ända fram till Simikot. Men det kommer, enligt Chembal, att ta många år till.

Ett annat tecken på ökat intresse för Humla är att man har lanserat fler flygavgångar till bl.a. Simikot. Och man lovar att det ökade utbudet ska fortsätta även efter att Dashain festivalen är över. Hur det blir med det är nog en annan fråga. I samma nummer av Kathmandu Post berättas om hur mängder av människor väntar på flygplatsen i Nepalgunj för att få plats på ett plan upp till Humla.

Humla tillhör provins 6, Karnali Pradesh, och i en rapport från provinsregeringen står att de ännu inte spenderat något av den summa man fått sig tilldelat för att förbättra bl.a. infrastrukturen just i Humla. Man

skyller bl.a. på brist på arbetskraft och t.o.m. brist på kontorsplatser för administrationen. Och då finns det få platser i Nepal med ett sådant skriande behov av infrastruktur som just Humla, inte bara i form av vägbygge utan även vad gäller utbildning och vårdplatser.



Här i Nepal börjar nu även Metoo rörelsen ta fart. Det går inte en dag utan att Kathmandu Post rapporterar om våldtäkter.

Kvinnor börjar nu berätta om sexuella övergrepp av män i ledande positioner och även namnge de här männen. De slår naturligtvis ifrån sig. -Jag vet inte vem ni pratar om, är ett vanligt svar. En annan variant är att anklagelserna görs av politiska motståndare. Att Metoo uppmärksammas mer och mer är naturligtvis bra. För det hjälper ju inte att som flera ledande politiker ofta stolt gör; att peka på konstitutionen och prata om den på pappret befästa jämställdheten. I vardagen har flickor och kvinnor en enormt brant backe framför sig. *(Till höger den buddhistiska helgedomen Boudhanath).*

Oppositionen börjar nu vässa knivarna. Vi ser mer och mer maktmissbruk påstår man. Det kanske ligger något i det. Även inom det styrande Nepal Communist Party kommer det upp mycket kritik mot Premiärminister Oli och hans sätt att alltför ofta fatta egna beslut utan att samråda med varken partistyrelsen eller partimedlemmar. Nepal har dock just nu något för Nepal mycket ovanligt. Man har politisk stabilitet. Frågan är dock om regeringen har kraft och kunskap att använda sin makt till något som i förlängningen kommer att gynna den stora majoriteten i Nepal. Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen på den fronten.

KMCHs Tree Planting Project – TPP - m.m.

Vi betonar alltid att KMCHs prioritet **ett** är att ge några fattiga barn i Humla möjlighet att gå i skola. Det gäller men helt renläriga har vi dock inte varit för vid sidan om skolhemmet drev vi mellan åren 2009 och 2016 en hälsoklinik i samarbete med det lokala klostret och mellan åren 2009 och 2012 bekostade vi vuxenundervisning i ett antal byar. Båda projekt som vi ansett vara viktiga att satsa på och som myndigheterna övertagit ansvaret för. Vuxenundervisningen har de dessvärre lagt ner.

Vi har även på olika sätt försökt brädna försörjningsbasen för skolhemmet och därmed berika barnens kost. Mat för avsalu finns inte i Humla så vi köper det mesta från Tibet och kosten har varit mycket ensidig. 2010 byggde KMCH därför sitt första växthus sponsrat av den schweiziske vatteningenjören Bastian Etter. Det första i Humla enligt Chembal. Vi vill gärna tro honom på den punkten. Skolhemmet har sedan byggt ett nytt och större växthus på skolhemmets nuvarande plats. När vi vandrade till skolhemmet 2011 såg vi inga växthus utefter vägen från Simikot. Vid samma vandring år 2016 var det fullt av växthus. Vi får tro att detta var ett tecken på det goda exemplets makt. Vi har även testat getter men det projektet har vi lämnat.



För några år sedan planterade vi en del äppelträd vid skolhemmet med varierande framgång. Plantering av fruktträd har gjorts och görs med framgång på andra håll i Nepal. Vi har bedömt detta vara så viktigt att vi föregående år sände några personer till Kathmandu för utbildning och inhandlade plantor till både skolhemmet och till några närliggande byar. Projektet har stötts av föreningen New Hope. I år har en person från skolhemmet varit på kurs för att lära sig att sköta en plantskola

som han skall starta i vår by.

Det tar flera år innan träden bär frukt, men vi hoppas även här på det goda exemplets makt och att fler byar visar intresse av att plantera fruktträd. Vi har, som rapporterats i tidigare nyhetsbrev, fått indikationer på att de senaste planteringarna utvecklats väl både på skolhemmet och i berörda byar.

På sikt behövs stora insatser i Övre Humla för att åter beskoga marker som under årtionden skövlats på sin skog. (Bilden till vänster visar en sluttning utanför byn Yangar som tidigare var skogsklädd men som nu är alldeles bar.) Då är det inte främst fruktträd som avses utan de arter som tidigare utgjorde basen för skogarna i Humla. Men detta är projekt av helt andra dimensioner än vad KMCH kan eller har för avsikt att arbeta med. Med vårt projekt TPP hoppas vi dock "dra vårt lilla strå till stacken".

Miss inte vårt föredrag om KMCH nu på söndag den 11 november på Ekebyhovs slott på Ekerö

Söndagen den 11 november mellan kl. 14 00 till cirka kl.15 00 så är det dags igen. Vi berättar då under titeln:

”Nytt från KMCHs skolhem i Nepal och skönsång av kvartetten Kvinns.”

Alla är hjärtligt välkomna!

Har du glömt att förnya medlemskapet eller vill bli ny medlem i KMCH Support Group?

Vi ser gärna att fler av våra givare även blir medlemmar i föreningen. Det kostar 100 kronor. Betalning kan ske separat eller tillsammans med en gåva, men glöm då inte att meddela att Ni önskar bli medlem. Ange gärna även eventuell e-postadress.

Betala på vårt bankgiro 5604-4019 eller ”swisha” på 123 412 5191.

Hälsningar från styrelsen för

KMCH Support Group

genom
Hans



Vill du inte längre ha våra utskick? [Avbeställ här >>](#)

