

Haverdal 16 juni 2017

Hej, Namaste och Thashi Delek

I detta nyhetsbrev kan ni bl.a. läsa lite om det allra senaste från skolhemmet, om en av våra samarbetspartners samt om Humla socken i Sverige.

Senaste nytt från skolhemmet

Telefonförbindelserna till Humla har varit avbrutna i cirka en och en halv månad och fungerar fortfarande mycket ojämnt. Chembal fick för några dagar sedan tag i sin bror Lakpa, som är chef på skolhemmet. Han hade mycket att berätta. Det har bl.a. varit lokalval i Humla, det första inom ramen för den nya konstitutionen. Lakpa hade själv blivit invald i någon lokal församling. Till detta återkommer vi i kommande nyhetsbrev då vi vet mer. I detta nyhetsbrev blir det mer KMCH-nära information.



Rast vid ett stup på vägen till skolhemmet.



Lastdjuren går obekymrat närmast stupet.

Våra fyra pojkar som skrev sina **slutprov efter klass 10** i april har nu fått sina resultat. I dag kom ett mail från Chembal i vilket han berättade att alla klarade provet och att de nu är berättigade till och vill alla studera vidare. Vi glädjer oss med dem och hoppas att vi kan hitta sponsorer till dem. Vi återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev.

Vattentillgången är ett problem igen. Vår källa i berget ovanför skolhemmet ger allt mindre vatten så tvätt av kläder och en del av hygienien får skötas vid vår picknickplats cirka 20 minuters promenad från skolhemmet. Detta är ett problem som vi nu sannolikt måste ta tag i snarast. Vår vatteningenjör, Bastian Etter, i Schweiz är inkopplad på fallet.

Den nybyggda statliga hälsokliniken i byn Yalbang, vid våra barns skola, har fungerat sedan i januari, och den fungerar bra. Det är glädjande. Vår egen sjuksköterska på NCC har fått en statlig tjänst och har flyttat från Humla. Det innebär att vår och klostrets hälsoklinik, NCC, som varit i drift sedan 2008 i princip är avvecklad.

Det är en glädjande utveckling när samhället tar över mer och mer av ansvaret för servicen till befolkningen, även om finansieringen oftast sker av olika NGOs. När det gäller hälsokliniken så har KMCH varit inspiratör, liksom vi varit det när det gäller vuxenundervisning och växthusodling i norra Humla.

KMCH startade vuxenutbildning i byn Yangar år 2009 efter önskemål från främst kvinnorna i byn. Vi utvidgade den senare till två andra byar. År 2012 tog samhället över ansvaret och har därefter utvidgat den till flera byar. KMCH fick visserligen betala en extra lärarlön till skolan i detta byte. Det gjorde vi dock gärna eftersom det var Naki, som utbildade sig i Kathmandu samtidigt som hon arbetade på vårt skolhem där och varit med oss sedan dess, som var den lärare vars lön vi fick betala. Naki, som fick ett missfall i december 2015, har nu blivit mamma till en pojke. Det glädjer oss.



"Läxläsning" på Skolhemmet.



"Kom och lek med mig".

Enligt Chembal byggdes det första växthuset i Humla av KMCH, år 2010, vid vårt skolhems dåvarande placering inne i byn Yangar. Detta gjordes samtidigt som vattenledningen drogs till den plats där skolhemmet nu ligger en bit ovanför byn. Både växthuset och arbetet med vattenledningen samt en toalett på det nya stället finansierades av Bastian Etter från Schweiz.

När vi vandrade upp till skolhemmet hösten 2016 var det fullt av växthus utmed vägen. I vilken utsträckning KMCH verkligen varit en inspiratör, eller bara var tidigt ute i en trend, är av mindre betydelse. Det viktiga är att alla förändringar på något sätt gynnar de boende i Humla. Det har även våra trevande försök med vuxenutbildning och en hälsoklinik gjort så tillvida att de startats av KMCH och sedan utvecklats inom ramen för starkare aktörer.

Våra nya sponsorer/samarbetspartners

Av årsredovisningen och tidigare nyhetsbrev har framgått att vi under 2016 har fått stöd och hjälp av bl.a. **New Hope Reseindustrins barnfond** och föreningen **Gatubarn i Nepal**. Vi återkommer till New Hope i nästa nyhetsbrev, i detta brev berättar vi lite om det engagemang för Humla som Gatubarn i Nepal har börjat med under 2016. Vi i KMCH tog kontakt med föreningen och frågade om de kunde stödja Sonam Dolma från KMCH så att hon kunde studera till sjuksköterska. Det blev ja direkt och ganska snart tog de ansvar också för en annan flicka från Humla som vill studera till läkare. Nedan citerar jag lite ur en blogg av Eva Tedert Holmberg från föreningen.

"Några månader senare dags att fara upp till Humla och träffa båda flickornas föräldrar så att de kunde godkänna och "skriva på" avtalen att de riskerar att bli återbetalningsskyldiga av utbildningskostnaderna om flickorna avbryter utbildningen och att det aldrig kan bli tal om att kalla hem flickorna för att gifta bort dem. Sådant får anstå till efter examen. Enmotorig Cessna upp till Simikot. Vägen var hemsk, smala stigar längs med branta stup i tre dagar innan vi nådde skolhemsbyn, Yangar. Den ena flickan bodde ytterligare en dagsmarsch bort.....

Möte med flickornas föräldrar. Skriva kunde de inte men med tummen i spis-sotet och sedan tumavtryck på avtalet om att flickorna får gå utbildning ända borta i Kathmandu. Huvudstaden de

hört talas om men aldrig besökt. Här uppe talar folket tibetanska, Chembal tolkade och jag blev gråtfärdig över berättelserna. Pema Dechhens föräldrar berättade om att de hade fyra barn. Sonen hjälpte dem med jakarna och att skörda löv för den långa, stränga vintern. Två av döttrarna hade kidnappats av maoisterna under inbördeskriget och aldrig kommit tillbaka, lillflickan, hon som var så studiebegåvad ville ju bli läkare. Exakt vad det innebar förstod de inte men det var lite extra och mer än medicinmannen. Den andra flickan, Sonam Dolmas familj skänkte mig ett helt tjog ägg som tack för att flickan skulle få studera till sjuksköterska. Ägg är dyrt och fint. Vilken gåva!



Nu går båda flickorna förberedande utbildningar i Kathmandu för att bli behöriga att läsa på Medical College.”

Förutom detta har föreningen avsatt pengar för 10 jakar som skall skänkas till behövande familjer för att underlätta för dem att låta barnen gå i skola. Vi i KMCH tackar för detta och gläder oss med humlaborna.

På bilden ses 10 av föreningens 12 Medical College-studenter. Flickorna längst till höger i övre raden är

Pema Dechhen och Sonam Dolma från Humla. I mitten sitter Eva Tedert Holmberg och alldeles till höger om Eva sitter Jyoti Botsford, Queens Nurse från London.

Detta är ett exempel på hur olika föreningar med olika fokus kan stödja varandra. Där den ena slutar kan en annan ta vid. Utbildning är viktigt och särskilt viktigt är det att satsa på flickorna.

Läs mer om föreningens verksamhet i Nepal på <http://www.gatubarnnepal.net/>

Humla socken i Sverige



En av våra bidragsgivare har uppmärksammat oss på att det finns ett Humla i Västergötland.

Humla socken i Västergötland ingår sedan 1974 i Ulricehamns kommun. Socknens areal är 15,10 kvadratkilometer varav 15,00 land. År 2000 fanns här 75 invånare. Den ligger norr om Ulricehamn kring Ätran. Socknen har odlingsbygd i ådalen och är i övrigt en höglänt mossrik skogsbygd.

Fyra hällkistor från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns gravrösen. Från järnåldern finns gravfält och stensättningar. En runsten har påträffats vid kyrkan.

Namnet skrevs på 1300-talet Hombla och det syftar på hummel, 'sten' och på den steniga marken. Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1889-1891 och är byggd i nyromansk stil.

Det vore roligt att etablera kontakt med de svenska humlaborna, vem vet kanske det blir någon gång. Ett föredrag i Humlas sockenstuga, om det finns en sådan, vore roligt att bli inbjuden till.

KMCH håller föredrag på Ekebyhovs slott på Ekerö den 22 oktober i höst.
Boka datumet redan nu.

Vi berättar under titeln: "KMCH bygger vidare på sitt skolhem i Det gömda Himalaya. Film, bilder, berättelser och skönsång."

Lyssna på och/eller boka Pär Nord för ett föredrag.

Fem gubbar på äventyr i världen är titeln på Pärs föredrag där han berättar om sina annorlunda resor tillsammans med fyra kamrater som alla ingår i KMCH Support Groups styrelse. Syftet är att samla in pengar till och öka intresset för KMCH.

Den 9 november hälsar han på Skandia Seniorerna i Norr och den 25 januari SPF Gaffelby. Båda i Sundsvall.

Vet du ett sammanhang där vi kan sprida kunskap om KMCH? Kontakta gärna Pär, penord@icloud.com, 070-5398472.

Ni har väl inte glömt att förnya medlemskapet eller bli ny medlem i KMCH Support Group.

Vi ser gärna att fler av våra givare även blir medlemmar i föreningen. Det kostar 100 kronor. Betalning kan ske separat eller tillsammans med en gåva, men glöm då inte att meddela att Ni önskar bli medlem. Ange gärna även eventuell e-postadress.

Betala på vårt bankgiro 5604-4019 eller "swisha" på 123 412 5191.

Trevlig sommar önskar styrelsen för
KMCH Support Group

genom

Hans



(Gruppen som besökte Skolhemmet hösten 2016.)

Vill du inte längre ha våra utskick? [Avbeställ här >>](#)

Org.nr. 802437-1810 Bankgiro: 5604-4019 Swishnr.: 123 412 51 91KMCH Support Group www.kmchumla.se E-mail: info@kmchumla.se