

juni 2016

## **Nyhetsbrev nr. 3 2016 från KMCH Support Group**

**Hej, Tashi Delek och Namaste**

### **Nyheter från Skolhemmet.**

Vi har inga nya bilder och få nyheter från skolhemmet i detta nyhetsbrev. Chembal skulle ha varit i Humla med en grupp - ej relaterad till KMCH - i början av maj. Dåligt väder gjorde dock att de inte kunde flyga till Simikot. Flyget var inställt under ett par veckor. Det är ovanligt med så mycket moln i maj, men vädret i Humla var både i vintras och i våras mycket ovanligt. Det var lite snö under vintern och de tidiga vårregnen uteblev så Chembal befår missväxt i Humla. Nu har skolhemmet tack och lov vatten så det räcker även för växthuset och våra två köksland. Det hade vi inte förra våren. Chembal fick således ställa in resan till Humla och ta gruppen till en annan plats i Nepal, vilket fungerade bra. Man jobbar på som vanligt på skolhemmet och man arbetar vad jag förstår med det nya köket och de övriga investeringar vi sänt pengar för. Främst en reparation av en vattentank uppe i bergen varifrån vattnet till skolhemmet kommer. Chembal har blivit bjuden till USA och Kanada. Han åkte dit i början av juni och kommer att vara tillbaka i Nepal i slutet av juni. Vi får hoppas att detta besök leder till att det kan bli några sponsorer där. Hittills har inga pengar inlöp därifrån.

### **HURRA för Sonam och Gangshar**

Våra två elever, som i april skrev det nationella provet, som alla elever som gått ur klass 10 i Nepal måste göra om de vill studera vidare. Båda klarade provet. De är nu berättigade att fortsätta sina studier. Som vi berättade i det förra nyhetsbrevet vill Sonam bli sjuksköterska

(studietid 3 år) och Gangshar vill bli lärare i naturvetenskap (studietid 2 år). Vi har klart med finansieringen av deras fortsatta studier, som kommer att ske i Kathmandu. Vi tackar **Föreningen för Gatubarn i Nepal** som kommer att finansiera Sonams studier och **Familjen Olofssons Stiftelse för samhällsutveckling**, som kommer att finansiera Gangshars studier. Det är inte omöjligt att Gangshar kommer att gå i en skola, som vi fått kontakt med via föreningen **Nepaleducation.se**. Tack alla för detta stöd. Med risk för att uppfattas som tjatig så upprepar jag att både Sonam och Gangshar har varit i KMCH sedan starten. Det är extra glädjande att de nu får möjlighet att studera vidare. Det känns som att vi i och med detta nått ett delmål i våra strävanden att stödja några av Humlas fattiga barn i deras studier.

De som vill bidra till **Föreningen för gatubarn i Nepal** får gärna göra det till deras 90-konton. BG 900-3658 eller PG 90 03 65-8 Man kan då märka betalningen Sonam Dolma.

## **Det aktuella politiska läget i Nepal.**

(Anton fortsätter här att utbilda oss i Nepals historia och politik. Denna gång med rykande färsk information.)

För några nyhetsbrev sedan skrev jag om situationen i södra Nepal och de protester triggade av missnöje kring förändringar av den nepalesiska konstitutionen som skakade landet. Denna gång tänkte jag ta och uppdatera er om hur utvecklingen sett ut sedan dess. I vanlig ordning är den nepalesiska inrikespolitiken ytterst rörig, med mängder av partier, folkgrupper, kaster och allianser som ständigt skiftar form och färg. Timingen är av ren slump lyckad: i dagarna (= i början av juni) håller det nepalesiska parlamentet på att debattera den statsbudget som den styrande koalitionen av partier har lagt fram.

Låt oss backa bandet. Efter årtal av långdragna försök att skriva om den nepalesiska konstitutionen enades slutligen det nepalesiska parlamentet under 2015 om en ny författning med en federal indelning av landet som mest kontroversiella förändring. Missnöje med hur denna indelning genomfördes, samt bristen på politisk representativitet triggade våldsamma protester bland Madeshi-folket i södra delen av landet. I samma veva inleddes en blockad av transportlederna mellan Nepal och Indien, vilket fick en katastrofal inverkan på Nepals ekonomi. Protesterna har sedan dess minskat och handeln mellan Indien och Nepal har återupptagits.

Någon form av lugn och ordning har alltså återkommit efter ett 2015 präglad av jordbävningar, politisk tumult och en nära nog ekonomisk isolering. Nepal regeras idag av en lös koalition ledd av CPN-UML (det nepalesiska kommunistpartiet), med premiärminister K.P Oli i spetsen. Regeringen stöds av maoistpartiet UCPN-Maoists samt ett par mindre partier. Det största partiet i parlamentet, även det ledande oppositionspartiet, är Kongresspartiet med 196 mandat.

I maj försökte parlamentet att enas om en ny statsbudget. I början av maj höll koalitionen mellan de stora maoistpartierna på att spricka till följd av en konflikt kring premiärministerposten. Ett försök att byta ut den sittande premiärministern K.P Oli mot ledaren för UCPN-maoisterna gjordes. Då resulterade, vad som kan ses som ett försök till

palatskupp, i en luddig överenskommelse mellan partierna om att fortsätta arbetet tillsammans för ett bättre Nepal. Drygt tre veckor senare höjdes åter röster från UCNP om att premiärminister Oli bör bytas ut mot sin koalitionspartner. Under den pågående budgetdebatten har även demonstrationerna i södra Nepal åter börjat dyka upp, detta under ledning av en allians av Madeshi-partier. För att krångla till det ytterligare väntar en omgång lokalval där motsvarande kommunstyre ska väljas. Vidare har fortfarande större delen av de biståndsmiljarder landet fått för att återuppbygga landet fortfarande inte lyckats komma till någon nytta. Lugn och ordning råder således i landet, enligt den nepalesiska definitionen.

Varför blir det såhär rörigt? De 601 mandaten i landets parlament är sedan senaste valet fördelat bland 31 partier. Däribland finns 8 maoistiska/kommunistiska/socialistiska partier, 5 partier som har Therai eller Madeshi i namnet och en hög småpartier som ibland endast har ett mandat. Ifall de svenska 8 partierna har besvärligt att komma överrens så kan vi föreställa oss vad som hade hänt ifall ytterligare 23 partier haft mandat i vårt parlament. Vidare har Nepal idag över 30 ministerer med ofta överlappande ansvarsområden. Sedan 1991 har landet haft 22 premiärministrar. Höga poster och de möjligheter som kommer med dem flyttas runt i en exklusiv cirkel: som ett exempel har en man vid namn Ram Sharan varit finansminister vid 7 olika tillfällen.

En skribent vid namn Niranjan Dixit beskriver i Kathmandu Post hur en politisk industri vuxit fram i Kathmandu, där ett sätt att säkra lojalitet från medarbetare och motståndare är att fördela titlar och politiska maktpositioner. Med detta kommer också löner och pensioner. Niranjan Dixit hävdar att kostnaden för pensioner till drygt 230 000 gamla jurister, parlamentsledamöter och politiska administratörer motsvarar 7 % av landets inkomst. En gigantisk summa för ett fattigt land.

Den politiska administrationen är en stor arbetsgivare där utnämningsspolitiken har blivit en industri. Ett så splittrat politiskt landskap gör landet svårstyrt. Men det största bekymret är att detta är en perfekt grogrund för korruption. Frågan är hur många miljoner dollar från det internationella biståndet som kommer försvinna in i detta svarta hål av byråkrati innan det sipprar ner till de som faktiskt behöver det.

## **Vi håller föredrag i Falun lördag den 1 oktober.**

Lördag den 1 oktober kommer vi att vara i Falun och berätta om KMCH. Om du är i faggorna så boka gärna dagen. Närmare detaljer kommer att kunna läsas på hemsidan och i nästa nyhetsbrev.

**ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!**

## **Resa till Humla**

I oktober kommer en del av styrelsen i KMCH SG och några medlemmar att resa till Humla för att träffa barnen och följa upp årets investeringar.

Om det är några som vill hälsa på skolhemmet och vandra runt i Humla och kanske även besöka Kailash och Manasarovar i Tibet någon gång så kan Chembal arrangera en resa.

## Trevlig sommar önskar KMCH SGs styrelse

genom

Hans

KMCH Support Group [www.kmchumla.se](http://www.kmchumla.se) E-mail: [info@kmchumla.se](mailto:info@kmchumla.se)

Org.nr. 802437-1810 Bankgiro: 5604-4019 Swishnr.: 123 412 51 91

Vill du inte längre ha våra utskick? [Avbeställ här >>](#)