

Is this email not displaying correctly? View it in your browser.



## KMCH Nyhetsbrev

23 juli 2023

### Nyhetsbrev nr 2, 2023 från KMCH Support Group

Nyhetsbrevet nr 2 inleds med en beskrivning av puja-läsningen i Nepal för Hans Alm. KMCH SG:s nya ordförande Pernilla Smith presenterar sig därefter. Brevet innehåller också en beskrivning av KMCH:s nästa projekt, ett bibliotek vid skolhemmet, en glädjande nyhet om hälsokliniken i Challa, lanseringen av KMCH SG:s nya hemsida, senaste nytt från Chembal och från Nepal. Brevet avslutas med en evenemangskalender.

Vid KMCH:s skolhem har munkar från klostret Namkha Khyung Dzong i Yalbang läst puja för Hans Alm varje torsdag under sju veckor. Så här beskriver Chembal Lama och Sonam Rinsen Lama varför de 7 veckornas puja för Hans är så viktiga "We buddhists have a believe that a soul will be remain peaceful in heaven" För buddhister dör den fysiska kroppen, men sinnet fortsätter sin aktivitet i en annan form.. Att det är just 7 veckor, 49 dagar, kommer från de 49 dagar Buddha satt under Bodhtirådet i BodhGaya (i norra Indien).

### Bidrag till nästa projekt vid skolhemmet

KMCH:s nästa projekt är ett bibliotek för barnen som bor i skolhemmet uppe i Humla. De allra första böckerna fick vi i januari i samband med utställningen om skolhemmet i Kathmandu.

I samband med Hans Alms begravning skänktes nästan 71 000 kronor. Merparten av bidragen kommer vi att använda till biblioteket som ska heta Hans Alm Library.



Skylden som ska sitta på biblioteket finns redan, se nedan. Företaget Screenteam Reklamproduktion har gjort den som en gåva till KMCH.

हान्स आल्म  
पुस्तकालय  
Hans Alm  
Library

## **KMCH lanserar snart ny hemsida**

Vi arbetar med en ny hemsida. Den kommer att innehålla allt som den gamla gjorde men ha en ny fräsch design och funktionalitet. KMCH har också fått en ny logo, designad av Matilda Pallin. Hennes bror Oscar Pallin utvecklar vår nya hemsida. När sidan är redo för lansering meddelas det bland annat via vår Facebook grupp. KMCH har valt att byta emailtjänst, detta för att den nya tjänsten samspelar bättre med den teknologi som används för att bygga hemsidan.

## **Fantastiskt glädjebesked:**

**Nu fungerar hälsokliniken i den avlägsna byn Challa**



KMCHs absolut viktigaste uppgift är att ge barn från otillgängliga byar god utbildning. Drömmen är att de sedan kommer tillbaka och bidrar till utvecklingen. Det är inget lätt val efter att ha provat på livet i det pulserande Kathmandu och vi ställer inga sådana krav.

Men nu har Sonam Lama, en av de första av "våra" skolhemsbarn, återvänt till sin hemby Challa, som är en av de mest svårtillgängliga byarna i övre Humla. Hon gör det efter att ha utbildat sig till "health assistant". Det är en bred sjukvårdsutbildning som gör att hon kan göra verklig nytta. Det såg vi under de år då KMCH drev en hälsoklinik i vår "skolby" Yalwang. Hennes utbildning gjordes möjlig tack vare den svenska föreningen Gatubarn i Nepal som har ett sjukvårdsprogram och stöttade henne under de sex år långa studierna i Kathmandu.

Det fanns redan en liten hälsocentral i Challa, men som på många andra ställen på landsorten i Nepal, ingen personal. Så det är först nu när Sonam kommit dit som folket däruppe kan få den medicinska hjälp de så väl behöver.

Under den första tiden i Challa hade Sonam sällskap av Chhring som har lång erfarenhet som health assistant. Nu jobbar Chhring på hälsokliniken i Yalwang. Drömmen är att den ska utvecklas till en fungerande sjukstuga.

## **Senaste nytt från skolhemmet**

Chembal berättade det senaste från skolhemmet i samband med att han deltog på Hans Alms begravning i början av maj:

67 barn bor på skolhemmet, 33 flickor och 34 pojkar. KMCH betalar lönerna för sju vuxna, två lärare (den ena undervisar barnen i deras skola, den andra undervisar och hjälper barnen i skolhemmet morgon och kväll, resten av tiden arbetar hon som skolhemmets trädgårdsmästare), en föreståndare med fru (som fungerar som en extramamma för barnen), en lagerföreståndare (som köper in stapelvaror med mer), en vedhuggare och en kock.

Trädplanteringsprojektet fungerar bra. Äppel-, aprikos- och valnötsträd ingår i projektet. Det har inspirerat byborna som bor i närheten och frukten och nötterna äts av barnen. Även skolhemmets växthus har inspirerat, många har byggts i närheten.

Ett bibliotek är välkommet, det bör vara öppet både för barnen och byborna i närheten. Någon av de anställda måste vara ansvarig för biblioteket, gärna tillsammans med något eller några av de äldre barnen.



*Chembal tar emot skylten till biblioteket. Till vänster står Eddy Sandberg och till höger Italo Pilotti.*

## Nyheter från Nepal

Precis som här visar sig klimatförändringarna mer och mer för varje år. Maj är vanligtvis en varm månad, framför allt i Tarai, slättlandet i Nepals södra del. I år har det slagits

värmererekord på många platser. Värmeböljor har även drabbat områden längre norrut och då också på högre höjd. Kathmandu ligger på 1300 m.ö.h. och har hittills i år haft ovanligt lite nederbörd och många dagar med temperaturer en bit över trettio grader. Myggburna sjukdomar, som t.ex Dengue, Zika och tyvärr även Malaria ,blir mer och mer vanliga även uppe i bergsdistriktet.

De återkommande skogsbränderna har dessutom bidragit till att luften i de större städerna, inte minst i Kathmandudalen, blivit ännu sämre än vanligt.

I dagarna åtalades trettio personer, däribland flera tidiga ministrar. De anklagas för att ha försatt nepaleser med falska dokument. Dokumenten skulle användas för att lättare få visum till USA. De sökande var helt plötsligt inte nepaleser utan flyktingar från Bhutan.

Samtidigt som det är så trist att läsa om denna ständiga korruption så är det hoppningivande att de här gubbarna blir avslöjade med fingrarna i syltburken.

*Italo Pilotti*

## **KMCH Support Group på turné**

Den 8 juli berättade vi på **Mannaminne** i Nordingrå för ett tjugotal personer om vårt skolhem. Föreställningen förgylldes av sång och musik av Eva Ollinen och Bengt Andersson. Vi visade också Gustav Nords fina film från skolhemmet. På väggarna i Rundlogen fanns delar av samma utställning som vi gjorde i början av året i Kathmandu. Efter föreställningen tog vi ner utställningen.



*Eva och Bengt sjunger och spelar för publiken på Mannaminne.*

Morgonen därpå for vi till **Risudden** i Tornedalen med hela utställningen. Där satte vi upp den igen och körde föreställningen från Mannaminne i repris den 12 juli. Drygt tjugo personer kom och lyssnade och fikade. Evenemanget ingick i Risuddens kulturvecka som hålls varje år i gamla skolan.



*Till Risuddens gamla skola kom byborna för att se utställningen om vårt skolhem i Humla, lyssna på oss berätta om det och fika.*

Sen var det dags att ta ner och packa ihop utställningen med skolhemsmodellen, vepan, böneflaggorna, alla bilder och texter. Nu finns alltihop i Rundlogen på **Mannaminne** igen fram till den 31 augusti.

## **Pågående och kommande utställningar och evenemang**

Utställningen om KMCH:s skolhem i Humla finns på **Mannaminne** i Nordingrå fram till den **31 augusti**.

**Lördagen den 9 september** har KMCH ett stånd i **Ekebyhovsparken** på Ekerö. Hemstickade vantar, tygväskor och smycken från Nepal, fågelholkar med mera finns då att köpa. Alla pengar går direkt till skolhemmet.

**Tisdagen den 14 november** blir det föredrag om KMCH på två ställen. Dels på **Jämshögs folkhögskola** i Blekinge, dels i **PRO Ekerös** regi i en ännu inte bestämd lokal.

Vi i KMCHs styrelse kommer gärna och berättar om skolhemmet på fler ställen, ta kontakt med någon av oss i styrelsen.

## **Några ord från nya ordföranden**

Hans Alm berättade att allt hade börjat på 50-talet, med en bok. För det var då han läste Sju år i Tibet av Heinrich Harrer. Boken väckte en längtan hos Hans att en dag få göra en vandring runt några av världens allra heligaste pilgrimsmål, berget Kailash och sjön Manasarovar i Tibet. Trots alla år i Tibet var det något som Heinrich Harrer inte lyckats göra och det var just det som blev Hans mål. Det skulle dröja ända till 1997 innan Hans förverkligade sin dröm. Det var i samband med den resan som han lärde känna Chembal Lama. Då var Chembal en ung munk som ville bjuda på te på klostret där han bodde. Hans träffade Chembal längs karavanvägarna genom Humla, Nepal, strax söder om pilgrimsmålen Kailash och Manasarovar. Ni som följt oss genom alla år vet att det var deras vänskap och kontakt som var uppstarten till det som blev KMCH i Nepal och KMCH

Support Group i Sverige Organisationerna har också fått namn efter just dessa pilgrimsmål: Kailash Manasarovar Children of Humla.

För min del började engagemanget i KMCH också med några spännande ord. "Jag har också ett barnhem, fast i Nepal". Året var 2007 och orden kom från en man som satt bredvid mig på ett event på Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen. Föreningen har byggt 108 skolor för tibetanska barn i Kina. Mannen lutade sig fram en aning och viskade nästan orden som fick mig att haka till. Det var Hans som jag hade hamnat bredvid. Han berättade i förbifarten, och inte utan viss stolthet, att han och hans vänner nyss startat ett barnhem i Humla, i Nepal. På den tiden kallade vi det barnhem, för det var barnens hem när de var hemifrån för att gå i skolan.

Om det var slump eller karma som fick våra vägar att korsas igen det vågar jag inte uttala mig om. Men osannolikt var det att kort därpå hade min make, Jan, fått möjlighet att arbeta med en svensk ung man som startat ett högst udda IT-företag i Nepal. Så nästa gång jag råkade springa på Hans kände jag igen honom och då var det min tur att säga hej och berätta om Jans nya märkliga uppdrag och att vi skulle få möjlighet att åka till Kathmandu inom kort. "Vad bra", sade Hans kort, "då kan du ta med dig ett bankkort till barnhemmet som de kan göra uttag med". Sagt och gjort, vi bytte kontaktuppgifter. Inom kort hade jag fått ett bankkort, en adress till Nayapati i Kathmandudalen och jag hade fått mitt första uppdrag i Nepal.

På olika intressanta vägar, som är för krångliga för att ta med här men som inkluderar en mycket speciell dröm, kronprinsessan Viktoria, Indiana Jones, en malamute och en viss slädhundsuppfödare i Kalifornien, så fick jag kontakt med Rumi Gurung som skulle hjälpa oss hitta till barnhemmet. Jans chef hade bokat rum åt oss under besöket, på Moonlight Hotel i Thamel. Rumi skulle möta oss och frågade var vi bodde. Hon blev inte så lite förvånad att vi bodde på just det hotell, av alla de hundratals hotell som finns i den turisttäta stadsdelen, som hennes bror ägde. Hon hade därför mycket lätt att hitta oss. Rumi kommer själv från Mustang och som litet barn blev hon ivägskickad långt bort för att få gå i skola, skild från sina föräldrar under lång tid. Utbildningen hade gett henne ett bra arbete och möjlighet att försörja sig själv och hjälpa sina föräldrar ekonomiskt, hon hade lärt sig engelska och fick resa och arbetade internationellt. Men barndomen skild från föräldrarna var svår för henne som för så många andra barn i Himalaya. Mustang har utvecklats ekonomiskt med insatser utifrån, men kulturellt förändrades det och gamla levnadssätt försvann, på gott och på ont. Det var mycket värdefullt att få ta del av hennes erfarenheter.



Med Rumis hjälp och en taxi så var det inte svårt att hitta barnhemmet som på den tiden, 2008, låg i Kathmandudalen eftersom skolorna i bergsbyarna i Humla var nerlagda på grund av inbördeskriget och maoistgerillans härjningar. Chembal Lama var inte på plats men två unga män som bodde där och som sparkade boll med barnen tog emot oss. De tog även emot bankkortet som jag överlämnade. De var blyga så det blev inte så mycket prat, bara lite lek och bollspel med barnen.

Ja, det var min första kontakt med Hans och med barnen från Humla. När jag kom åter till Sverige frågade jag Hans om inte jag kunde få ingå i styrelsen, och det fick jag. Hans har nyligen lämnat detta jordeliv och jag är nu nybliven ordförande i föreningens styrelse. Chembal Lama, som känt Hans sedan 1997, var i Sverige i maj för att delta vid begravningen och vi i styrelsen fick ett värdefullt tillfälle att med Chembal diskutera det fortsatta arbetet för barnen från Humla.

Som vi informerar om i nyhetsbrevet ska vi starta ett bibliotek på skolhemmet som bär Hans Alms namn. Ord och böcker var viktiga för Hans. Med ord och bilder förmedlar vi kunskap och vi kan ta del av andras liv och erfarenheter, vi kan få inspiration att vilja resa och att förändras. Min förhoppning är också att barnen ska fortsätta att läsa och inte bara få lust att upptäcka världen genom ordens magi, utan också att vilja skriva och berätta sina egna historier.

Till sist, ett varmt tack från oss i styrelsen till alla er som skänkt pengar i samband med Hans begravning och till er som på andra sätt stödjer KMCH:s arbete i Humla. Vi önskar er alla en fortsatt härlig sommar.

*Pernilla Smith*



Hälsningar från styrelsen för KMCH Support Group  
genom  
Pernilla och Ann



If you want to unsubscribe, [click here.](#)

DELIVERED USING



Sender