

december 2015

## **Nyhetsbrev nr. 5 2015 från KMCH Support Group**

### **Hej, Tashi Delek och Namaste**

I detta nyhetsbrev kan ni bl.a. läsa färskna nyheter från skolhemmet och från vår hälsoklinik, NCC. Anton fortsätter KMCH-skolan med ett avsnitt om Nepals nutidshistoria och vi avslutar med bilder på en av Eddys fågelholkar och en kort dikt av ett av barnen på skolhemmet.

### **Besök på skolhemmet i Yangar hösten 2015** *(av Anders och Susanne)*

#### **Resan dit**

I slutet av september besökte vi, två medlemmar i KMCH SG, skolhemmet i Yangar. Vi var först några dagar i Kathmandu för det är endast där man kan söka tillstånd för att vandra i Humla och för att köpa biljetter till inrikesflyget. När detta var ordnat flög vi till Simikot via Nepalgunj.

Vi kom till Simikot tidigt en morgon och startade vår vandring direkt samma morgon. Vandringen till skolhemmet i byn Yangar tog tre dagar. Vandringen var lättare denna gång jämfört med förra året p.g.a. att vägen som skall gå mellan Simikot och den tibetanska gränsen hade blivit färdigställd på vissa delar. Under vandringen bodde vi första natten i ett gästhus och andra natten hos en av våra lärares föräldrar. Chembal följde med på resan som guide och vi hyrde en häst som bar det mesta av vår packning.



På många avsnitt börjar stigarna mer likna vägar.



Landskapet hissnande vackert som alltid.

## Skolhemmet

När vi kom till skolhemmet möttes vi av alla våra, för dagen, 45 barn och våra lärare. Vi fick blomstergirlanger och kathas.



Mottagningskommite



Anders med girlanger och kathas



Susanne leker med barnen på den nya plana lekytan

När vi besökte skolhemmet i juli 2014 bestämdes att KMCH skulle anslå pengar till att färdigställa det nya huset och till ett nytt vatten system. Dessa investeringar är nu i princip klara och vi fick under våra dagar här se hur de fungerade. Det nya vattensystemet har för närvarande tre vattenkranar, två i anslutning till den stora cementplatta som används för tvättning av kläder och en i anslutning till de nya toaletterna. Hela systemet försörjs av en 18 000 liter stor vattentank. När det nya köket färdigställts kommer ytterligare en vattenkran att placeras där.



Ett av de nya tappställena.



Tvättplatsen med tappstället i fonden.

Sedan förra året har även det nya huset fått plåttak, detta är dock provisoriskt fastsatt. En väg, som ansluter skolhemmet till vägen som byggs mellan den tibetanska gränsen och Simikot samt en plan för fotboll och andra aktiviteter har också anlagts. Samlingssalarna i det nya huset har inretts, ett av rummen är för de yngre och ett för de äldre barnen.



De nya lektions-och matsalarna. Det återstår en del inred-



ningsarbete. åtminstone med våra mått mätt.

Den vecka vi besökte skolhemmet studerade alla barn intensivt inför mittermins examen. Vi hann dock med en picknick med momos och lite lek. *(Fler bilder från i höstas kommer snart att kunna ses på hemsidan under fliken Bilder och Det nya skolhemmet växer fram.)*

## Dr. Meena Maharjan har besökt vår hälsoklinik NCC

En vecka i början av november var den doktor, som efter vintern blir ansvarig för sjukhuset i Humlas huvudort Simikot, på KMCHs hälsoklinik NCC. Besöket var planerat att sammanfalla med en högtid då många människor samlas vid klostret i vars lokaler vår klinik ligger. Meena och vår ordinarie sjuksköterska behandlade under en vecka över tusen personer för varierande krämpor.

Det var första gången vi hade en läkare på vår klinik. Besöket var uppskattat inte bara av alla boende i närområdet och av de mer avlägsna besökarna utan även Rinpochen på klostret uttryckte sitt tack för besöket. Vi hoppas på flera besök av Meena på NCC under det år som hon kommer att vara i Humla.

För de som inte kommer ihåg vad som stod i föregående nyhetsbrev upprepar jag nedan ett litet stycke från detta. ”För oss är det extra roligt för Meena har fått sina studier betalda av en svensk organisation, [www.nepaleducation.se](http://www.nepaleducation.se), som stödjer nepalesiska flickors utbildning. Meena besökte Sverige i juni 2014.” Det är glädjande när slumpen arbetar på detta sätt.

### **Nepalesisk politik och historia – del 3** (av Anton)

Till detta nyhetsbrev hade jag egentligen planerat en text om den moderna nepalesiska demokratirörelsen och dess revolution på 1950-talet. Den texten kommer en annan gång, detta till följd av något mycket mer aktuellt.

Att som nyhet bryta sig igenom informationsflödet och nyhetsbruset har blivit svårare och svårare ju mer nyheter som konsumeras. En tidningsklyscha är att vi bara har möjlighet att intressera oss för en kris i taget. Vilket har gjort att Nepal inte är speciellt uppmärksammat, då det finns väldigt mycket annan kris här i världen. Det är helt enkelt svårt att ta sig igenom bruset.

I Nepal har det under de senaste 70 åren gjorts ett antal försök att skriva om landets konstitution, dvs. politikens motsvarighet till en IKEA-instruktion: hur de olika bitarna i bokhyllan (eller staten) ska passa ihop till en fungerande enhet. Precis som en IKEA-bokhylla kan resultatet bli bra och stabilt, förutsatt att bitarna hamnar på rätt plats. Ifall bitarna hamnar på fel plats kan resultatet fortfarande bli en bokhylla, men en bokhylla som faller samman när den mottar böckernas tyngd. Ifall bitarna hamnar enormt fel och resultatet inte alls ser ut som en bokhylla och detta är uppenbart för konstruktören är det ju bara att börja om från början. Ett resultat där en bokhylla ser ut att fungera men inte gör det i praktiken är i min mening det sämsta resultatet. Då stundar kollaps och folk kan få böcker på sig.

Nepal har just fått en ny konstitution som stöds av en stor majoritet av landets partier. Majoritetens enighet solkades dock av frånvaron av politiker som representerar befolkningen bosatta på slätterna i södra Nepal. Det hade knappt gått en dag efter konstitutionens införande innan våldsamma protester inträffade och gränsövergångar mot Indien blockerades. Ifrån Kathmandu kom order om att sätta in militär och kravallpolis mot demonstranterna. Strax därefter kom våldsamheternas första dödsoffer.

Denna kris fortsätter än idag och har konsekvenser för hela landet. Om läsaren kastar ett öga på Nepals karta noteras strax att landet dels saknar en egen kust och dels bara har gräns mot Indien och Kina. I norr finns Himalayas enorma bergsmassiv där möjligheten till transport av varor är liten. I söder är däremot varutransport betydligt enklare. Resultatet är att Nepal är extremt beroende av Indien för sin möjlighet till handel med omvärlden. Ifall varuflödet söderifrån skulle strypas skulle Nepal strax drabbas av brist på saker landet inte själv producerar. Så som oljeprodukter och läkemedel.

Blockaderna har gjort att införseln av olja, medicinsk utrustning och läkemedel har minskat. Brist på oljeprodukter har lett till att stora delar av landets ekonomi tvärnitat. Sjukhusen saknar viktiga läkemedel och utrustning. Till följd av jordbävningen, den politiska oron och kravallerna i söder har dessutom turismen, landets främsta inkomstkälla, blivit lidande. Runt hörnet väntar den kalla vintern. Sammantaget står återuppbyggnaden efter jordbävningen och stampar samtidigt som den fortsatta blockaden vid den södra gränsen gör situationen onödigt mycket svårare. Om detta läser vi inte mycket om i svensk media. Bruset från övriga kriser står i vägen.

Varför protest och blockad? Vem är upprörd och varför? För att förklara detta måste vi förstå något om hur statskonstruktionen i Nepal har förändrats under hösten. Enligt den nya konstitutionen är Nepal numera en federation bestående av 7 olika provinser. En federation är kortfattat en stat bestående av ett flertal områden med självstyre där egna lagar kan stiftas. Makten i en federation delas mellan olika nivåer där staten har makt över utrikes- och säkerhetspolitik medan mycket av den övriga offentliga verksamheten styrs på regional nivå. Centralstatens möjlighet att stifta lagar över landets federala områden begränsas av grundlagen, där maktuppdelningen regleras.

Införandet av federalism har inte varit lika kontroversiellt som hur de olika distriktens gränser ska dras. I Nepal finns mängder av olika variabler såsom religion, klass, kast och språk som påverkar medborgarnas identitet. Geografisk tillhörighet är också av betydelse - huruvida du bor i bergsområden i norr, på kullarna söder om bergen eller på slätten mot den indiska gränsen har betydelse. Det är just slättlandet som är föremål för missnöje med den nya konstitutionen, framförallt hos folkgrupperna Tharu och Madeshi. Trots att dryga hälften av befolkningen lever i detta långsträckta område har diskriminering ifrån centralmakten i Kathmandu länge varit förekommande. Underrepresentation av dessa folkgrupper i militären, polisen och inte minst det centrala politiska styret är exempel på marginalisering av dessa folkgrupper ifrån vad som traditionellt utgjort den nepalesiska eliten: representanter av höga kaster som geografiskt har varit bosatta på de nepalesiska kullarna.

De texter jag läst av representanter för proteströrelsen i södra Nepal beskriver en långvarig marginalisering som gjort att införandet av federalism setts som en möjlighet till ökad delaktighet i beslutsfattandet på central nivå. Det är här som gränsdragningen av Nepals sju provinser blir intressant. Områdena som fastställts delar nämligen upp dessa folkgrupper och fördelar deras geografiska område mellan olika provinser. Gränserna har dragits så att slättlandets befolkning delar provins med både folkgrupper från bergsområden, såsom Humla, och folkgrupper ifrån Nepals kullar. Frågan är ifall detta skall ses som ett försök att skapa enighet i ett land där avstånd är korta men resvägarna enorma, eller ett fall av "gerrymandering" - att taktiskt rita gränser inom ett elektorat för att uppnå vissa politiska mål. Som exempel: delas områden där folkgruppen Tharu bor upp i olika delar som sedan sätts samman med områden där den gamla elitens politiska ställning är stark kan detta förminska möjligheten till inflytande för Tharugruppen. Gerrymandering är ett mycket cyniskt sätt att utnyttja den demokratiska processen för att garantera fortsatt makt. Hade Tharu-folket område givits möjlighet att bli en egen provins hade deras representation i det nationella parlamentet garanterats på ett helt annat sätt.

Så är nu inte fallet och därav protest och blockad. Från officiellt nepalesiskt håll har mycket kraftig kritik riktats mot Indien, som beskylls för att understödja blockaden för att få igenom en egen agenda i Nepals konstitutionsprocess. Anklagelser som Indien skarpt förnekar. De indiska transporterna sägs stå stilla vid gränsen eftersom säkerheten på Nepals vägar inte kan garanteras. Varför handeln står still även vid gränsövergångar där inga protester förekommit är dock ett faktum som den indiska regeringen inte riktigt har kunnat ge ett rakt svar på.

Det finns en överväldigande massa olika analysvinklar på denna situation. Vad som är upp och ner i denna situation är jag själv inte säker på. Att många folkgrupper är utsatta för diskriminering i Nepal har vår vän Chembal själv vittnat om. Skapandet av en konstitution som på ett övertygande sätt inkluderar dessa folkgrupper och hindrar institutionaliserad diskriminering borde ses som en absolut nyckel i att ena detta splittrade land och för första gången skapa ett politiskt lugn. Något som uppenbarligen inte har uppnåtts. Och samtidigt som denna mänskligt skapade kris rullar vidare stängs fabriker till följd av bränslebrist, sjukhus saknar livsnödvändig utrustning och ett land där energin borde läggas på återuppbyggnad kommer strax möta den kalla årstiden samtidigt som mängder av nödvändigheter sitter fast söder om gränsen.

## **Ursäkta att vi upprepar oss;**

men nu är det sista chansen för att få skattereduktion för årets gåvor till KMCH. År 2015 är det sista året som man under vissa villkor – se vår hemsida –

är berättigad till skattereduktion för gåvor till KMCH. De som vill utnyttja skattereduktionen och inte meddelat oss tidigare måste snarast meddela oss önskan om detta samt personnummer och adress. Vi förutsätter att alla de som ansökte om skattereduktion föregående år även önskar det för innevarande år.

## Eddys KMCH-fågelholkar är eftertraktade bostäder i skogen

I somras tog Bengt Hall bilder på när några nötväckeungar lämnade en KMCH-holk för en första flygtur. Några av bilderna ses nedan liksom Bengts kommentarer. (Bilderna har publicerats på Namn och Nytt i DN.) Det kanske finns fler bilder på fåglar kring en KMCH-holk, som vi kan visa i något av kommande nyhetsbrev.



Fem var de,

bråttom hade de -

och vingarna bar.

Vi avslutar detta, liksom det förra nyhetsbrevet, med en dikt av Pema Yangzom Lama.



**Shopkeeper stays near by the road**

**to earn little money.**

**I stay in KMCH hostel**

**to learn and gain knowledge.**

**Vi i KMCH SGs styrelse**

**TACKAR för i år**

och önskar Er alla

**en Fröjdefull Jul och ett Gott  
Nytt År**

genom

Hans

KMCH Support Group [www.kmchumla.se](http://www.kmchumla.se) E-mail: [info@kmchumla.se](mailto:info@kmchumla.se)

Org.nr. 802437-1810 Bankgiro: 5604-4019 Swishnr.: 123 412 51 91

Vill du inte längre ha våra utskick? [Avbeställ här >>](#)