

2015

Nyhetsbrev nr. 4 2015 från KMCH Support Group

Hej, Tashi Delek och Namaste

I detta nyhetsbrev berättar vi om vad som har hänt i på skolhemmet i sommar och om den nya läkaren på sjukstugan/sjukhuset i Simikot. Anton har ett nytt avsnitt i KMCH-skolan, som denna gång avhandlar Nepals historia. Vi avslutar med en dikt av en flicka på skolhemmet.

Något av vad som hänt på skolhemmet i sommar

I juni fick vi höra att arbetet med vägen som byggs från den tibetanska gränsen till Simikot snart skulle passera skolhemmet. På skolhemmet önskade man att vi skulle engagera vägarbetarna att dra en anslutningsväg upp till skolhemmet och samtidigt göra en större plan lektya för barnen. Det var angeläget att passa på för man vet aldrig när en grävmaskin kommer att passera skolhemmet igen. Vi beslutade om en tilläggsinvestering på 23 000 kronor och hoppas att det kommer att räcka.



Väg byggs till skolhemmet.



Cementsäckar lastas för transport till skolhemmet.

Under sommaren kunde man äntligen hämta byggnadsmaterialet som legat vid gränsen till Tibet sedan i höstas. Det planerade vatten- och hygienprojektet kunde därmed fortsätta. Man har hunnit bygga två nya toaletter, gjort en bra plats för tvätt och håller på med att installera en tank och flera tappställen för vatten. Det nya huset har tätats på både ut och insida och fått plåttak. I bästa fall kommer investeringen i en permanent köksbyggnad att kunna startas innan vintern sätter stopp för all byggnation.

Det är glädjande att vi successivt kan förbättra levnadsförhållandena för våra barn och anställda. Det känns bra att vi nu har goda tvättmöjligheter på skolhemmet. Under sommaren har tre pojkar från ett annat skolhem drunknat i floden. De var nere och tvättade kläder och badade när vattenmassorna tog dem.



Arbete i ny lektionssal med putsade väggar både in- och utvändigt.

Under sommaren har ett av våra barn mist sin mamma. Hon hade varit dålig länge och hade förts till Taklakot/Purang, vilket är närmsta stad i Tibet för vård. Där kunde de inte göra något utan hänvisade till Lhasa eller Kathmandu. Till Lhasa får humlabor inte åka utan visum, så det måste bli Kathmandu för henne. Hon bars från Taklakot till Simikot. En vandring på mer än en vecka och över ett pass på nästan 5 000 meter. Väl i Kathmandu avled hon efter två dagar av en hjärntumör. Hon blev 37 år. Även med ett tidigare konstaterande av tumören är det in troligt att hon bl.a. av ekonomiska skäl hade kunnat få den vård hon skulle behöva. Sjukdomar som är svåra att behandla även här i Sverige leder nog oftast till döden om man bor i Humla.



Humlas District Education Officer besöker KMCH

Under flera år har det funnits planer på ett nunnekloster strax utanför vår by. Vi såg att byggnadsarbetet pågick när vi var där sommaren 2014. Denna sommar har nunneklostret öppnats. Två av våra flickor har valt att lämna KMCH för att bli nunnor. De är 9 respektive 12 år, båda i klass 4.

Humlas District Education Officer har varit på besök på skolhemmet. Han mottogs med dansuppvisning och han imponerades liksom vi av barnens frimodighet, deras studieresultat och

KMCHs stöd till barnens utbildning både före och efter den ordinarie skoldagen.

Ny läkare till sjukhuset i Simikot

I början av 2016 kommer det en ny doktor till sjukhuset/sjukstugan i Simikot. Då ersätts doktor O'Neil, som Anton berättade om i Nyhetsbrev nr 4 2014, av nyligen utexaminerade Meena Maharjan. För att få ut examen måste alla doktorer tjänstgöra två år i avlägsna delar av Nepal. Meena har själv önskat att göra en del av sin tvååriga tjänstgöring i Humla.

För oss är det extra roligt för Meena har fått sina studier betalda av en svensk organisation, www.nepaleducation.se, som stödjer nepalesiska flickors utbildning. Meena besökte Sverige i juni 2014.

Vi har haft som ambition att någon gång få en läkare att besöka vår hälsoklinik, NCC, under en period då många människor besöker klostret. Det har vi hittills inte lyckats med. Men nu, under en högtid på klostret i november, har Meena lovat att komma till NCC. Hon kommer då att få en försmak av den miljö som hon kommer att bo och arbeta i under 2016 och halva 2017. (Kostnaderna för detta projekt ligger också utanför årets budget, men Meenas besök på NCC har vi bedömt som viktig att genomföra.)

Vi hoppas på fler besök på NCC under den period då Meena är i Humla och att vi genom hennes kontakter och förhoppningsvis med stöd av andra NGOs kunna hjälpa till att utveckla sjukstugan i Simikot och finansiera besök av specialister inom olika fack.

Nepalesisk politik och historia – del 2 (Av Anton)

När börjar ett land? Är det ens möjligt att besvara? När började Sverige? Var det när de första invandrarna kom, då inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan? Eller när vikingarna byggde Birka? Blev Sverige Sverige då någon sa att Sverige var just Sverige? Om så, vad var det innan? Är kanske Gustav Vasas kröning på 1500-talet startpunkten? I Nepals fall är den frågan ungefär lika svårbesvarad som för alla andra länder - något exakt svar finns inte.

Området från Himalayas sluttningar ned mot slättmarken norr om floden Ganges (vilket något hårddraget kan ses som norra respektive södra gränsen av det som sedan kom att bli den nepalesiska landytan) har befolkats i tusentals år. Här har olika klaner och dynastier styrts under århundradenas lopp, ett ämne som vi nu hastigt snabbspolar förbi. Det är först på 1700-talet som namnet Nepal börjar användas i termen av ett enat land - den första innebörden av själva namnet Nepal syftade inte till något land, utan till bebyggelsen i och omkring Kathmandu-dalen. Under 1740-talet började en dynasti, Shah-dynastin, i sakta mak ena (läs erövra) de nepalesiska landområdena. Shah-dynastin kom från provinsen Gurkha, än idag känd för sina soldater, och kom att utgöra en röd tråd under den framväxande nepalesiska staten. 1769 var det nepalesiska området relativt enat under Shah-dynastin och kallades för kungadömet Gurkha. Namnet Nepal antogs inte förrän 1930.

Under resterande 1700-tal pendlade Shah-dynastin mellan att försöka utöka sitt territorium både norrut och söderut samt bibehålla kontrollen över sitt hemterritorium. Den nepalesiska expansionen norrut tog abrupt slut efter ett förlorat krig mot Kina. I motsatt vädersträck fanns Indien, alltmer styrt av det Brittiska Ostindiska Kompaniet. Gränsen mellan Nepal och Indien var vid detta tillfälle inte fastslagen, en potentiell konfliktorsak, som givetvis skulle lösas med krig. Mellan 1814-1816 låg Nepal och Storbritannien i krig med varandra om gränsdragningen i området, samt om britternas rätt att föra handel med Tibet, en konflikt som Nepal förlorade. Nepal är ett av få länder utanför Europa som aldrig koloniserats. Detta gör landet till ett av de fåtal länder utanför Europa som aldrig blev subjekt för ett kolonialt övertagande. Landet förlorade ett krig mot Storbritannien 1816, och hade då gott och väl kunnat bli en brittisk koloni. Dock ansågs landet för otillgängligt och för fattigt på naturresurser för att ett övertagande skulle kunna motiveras. Nepal visade sig senare också vara en god allierad till Storbritannien då den nepalesiska armén bidrog till kväsandet av ett indiskt uppror 1857.

Sedan dess tycks dock det nepalesiska styret ha undvikit att förklara krig mot sina två giganter till grannar och istället riktat sina vapen mot diverse interna fiender. Sådana fanns det gott om under det nepalesiska 1800-talet. Den nepalesiska inrikespolitiken kom att präglas av maktkamper mellan tongivande familjer, med kungafamiljen Shah i centrum. Under 1800-talet fortsatte Shah-dynastin att regera landet. Kungatronen, och med den makten, fördes vidare inom dynastin genom arv. Den egentliga makten i Nepal låg då såväl som nu dock i händerna på den som kontrollerar militären. År 1846 förlorade Shah-dynastin makten till en konkurrerande dynasti, Rana-dynastin (maktskiftet skedde i form av en massaker på en borggård, ej helt olikt ett visst blodbad i Stockholm, välregiserad av den blivande premiärministern Jung Bahadur Rana). Rana-dynastin ersatte visserligen den absoluta monarkin med en till synes mer liberal premiärministerpost – där slutar dock likheterna med en konstitutionell demokrati, eftersom Rana-dynastin såg till att även premiärministerposten ärvdes. Under seklet som följde efter maktskiftet 1846 regerade Rana-dynastin i landet. Den moderna nepalesiska demokratikampen tar sin början under 1940-talet, en process som ännu inte är avslutad. Detta återkommer jag till i nästa avsnitt.

Sista året för skattereduktion för gåvor.

Årets gåvor till KMCH kan under vissa villkor – se vår hemsida - berättiga till skattereduktion. De som vill ha detta måste meddela oss personnummer och adress. Vi förutsätter att de som ansökte om skattereduktion föregående år även önskar det för innevarande år.

Nu kan Ni SWISHA till KMCH. Kontonumret är: 123 412 51 91.

Vi avslutar med en dikt av Pema Yangzom Lama från KMCH. Pema går i klass 5.

Written your name in blue sky, taken by the wind.

Written your name on mountain, melts with the snow.

Written your name on flowers, taken by the bees.

But written your name in my heart, it will never ever be

taken away.

Hälsningar från styrelsen i KMCH Support Group

och som alltid med ett underförstått TACK för allt stöd

genom

Hans

KMCH Support Group www.kmchumla.se E-mail: info@kmchumla.se

Org.nr. 802437-1810 Bankgiro: 5604-4019 Swishnr.: 123 412 51 91

Vill du inte längre ha våra utskick? [Avbeställ här >>](#)